



Beste lezer,

Bedankt voor uw interesse in ons werk en het lezen van onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is iets later dan u van ons gewend bent maar we hebben de afgelopen maanden zeker niet stil gezeten. Vanaf 1 juni hebben wij al onze activiteiten volgens de RIVM richtlijnen weer volledig opgepakt.

Verder vertellen we in deze nieuwsbrief over onze werkzaamheden maar ook over bijzondere ontmoetingen waarin we Gods trouw en nabijheid mochten ervaren.

De koudere maanden zijn weer in aantocht en de economische gevolgen van de coronacrisis zullen naar verwachting steeds meer toenemen. Alleen dankzij uw steun en gebed kunnen wij helpen.

Mogen we op u blijven rekenen?

Hanneke van Herwijnen.  
Directeur Stichting de Herberg



#### Inloop en maaltijdvoorziening

Na de versoepeling van de coronamaatregelen konden vanaf 1 juni onze deuren van de Herberg weer open!

Mensen kunnen hier terecht voor een luisterend oor en een maaltijd. (Met dank aan onze soepkokers en maaltijdbereiders)! Daarnaast kunnen zij terecht voor een set kleding, zo nodig toiletartikelen en een slaapzak.

Het was even wennen om volgens de RIVM richtlijnen te moeten werken maar de Inloop is goed van start gegaan en wordt veel bezocht.

Even een plekje om te rust te komen, waar de meeste mensen je kennen bij naam, waar je aan tafel kunt zitten om te eten, waar een stoel staat waarin je even lekker kunt zitten, een toilet, een wastafel waar je je kunt wassen. Voor veel van onze bezoekers is dit geen vanzelfsprekendheid...



### Steun en Adviespunt

Vanuit christelijke naastenliefde bieden we steun en advies aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Veel van onze bezoekers zijn het vertrouwen in mensen en instanties kwijtgeraakt.

Regelmatig is er sprake van een verslaving, uitbuiting of prostitutie. Daarnaast zien we dat veel daklozen geen BSN-nummer, ID of paspoort hebben waardoor het voor een deel moeilijk maakt om werk te vinden. Voor een aantal daklozen is het gelukt om documentatie op orde te krijgen en hebben we kunnen helpen met werk en onderdak.

Indien gewenst vervullen we een brugfunctie naar professionele instanties en organisaties en bieden we ondersteuning bij het op orde brengen van (financiële) administratie en documentatie. Daarnaast ondersteunen we ook bij relatief kleine hulpvragen (waarmee mensen enorm geholpen kunnen zijn)! zoals het invullen van formulieren of het vertalen van een brief.

### Onder de Pannen

Er is een nieuwe groep daklozen die steeds groter wordt. Niet verslaafd of met psychiatrische aandoeningen maar zonder goed sociaal netwerk dat hen opvangt. Het gaat vooral om mensen die door verlies van hun baan of scheiding op straat terecht komen. Ook wel economische daklozen genoemd. Het doel van het project is om mensen snel onderdak te bieden, zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van hulpverlening en

nachtopvang. Deze nieuwe daklozen willen we tijdelijk (maximaal 1 jaar) onderbrengen bij mensen die een kamer beschikbaar hebben en bereid zijn een stadsgenoot hulp te bieden. Degene die onder dak gebracht wordt, betaalt hiervoor huur en onkostenvergoeding.

**Binnenkort hier meer over!**



### Soepbus in de coronalockdown

Tijdens de coronalockdown hebben we tien weken lang onze Soepbus ingezet als afhaalpunt. Wekelijks werden er 100! lunchpakketten en toiletartikelen uitgedeeld. Daarnaast hebben we kleding, schoeisel, slaapzakken en tenten uitgedeeld aan mensen die geen gebruik mochten maken van de nachtopvang. Vele daklozen waren in deze periode afhankelijk van de Soepbus en konden nergens anders terecht. Mede dankzij uw hulp konden wij deze mensen blijven helpen!



## Omdat ieder mens telt...

### Oost Europeanen

Helaas mogen de meeste dakloze Oost Europeanen geen gebruik maken van de nachtopvang en sanitaire voorzieningen. Ook hebben zij geen recht op sociaal maatschappelijke hulpverlening. Door deze leefomstandigheden zien we dat mensen steeds vaker en sneller afglijden.

Wij bieden hen een luisterend oor, maaltijdvoorziening, toiletartikelen en slaapzakken en tenten om warm en droog te blijven waardoor mensen steeds vaker openstaan voor contact.

Een aantal weken geleden kwamen we in contact met een Poolse dakloze vrouw. Ze was haar werk kwijtgeraakt en daarmee ook haar huis. Weken lang had ze op straat gezworven. Ze was eenzaam en bang waardoor ze steeds meer begon te drinken en geen uitweg meer zag. Met veel tranen vertelde ze haar verhaal. Het enige dat ze wilde was naar huis. De volgende dag hebben we de terugreis naar huis geregeld en is ze, na lange tijd, herenigd met haar familie...

*Miroslaw: "Na een tijd rondzwerven kwam ik bij de Soepbus. Eenmaal bij de Soepbus zakte ik in elkaar door gezondheidsproblemen. Vrijwilligers van de Herberg hebben op straat mijn leven gered en mij in het ziekenhuis opgezocht. Ik voelde me sinds lange tijd gezien en gehoord.*

*De Herberg heeft mij, met hulp van God, werk en huisvesting gegeven. Ik ben zo dankbaar! "*



Half augustus zijn we benaderd door Hart van Nederland met de vraag of we wilde meewerken aan een item over dakloze Oost Europeanen. Een paar dagen later waren de opnames...

Na de uitzending zijn we overweldigd door alle aangeboden hulp voor Miroslaw. Een zorgboerderij en een flink aantal bedrijven hebben werk en een kamer aangeboden. Een bejaarde vrouw heeft zelfs haar huis aangeboden!

Echter hadden we net na de opnames (met dank aan een lokale ondernemer)! werk en huisvesting voor Miroslaw gevonden.

Desondanks hebben de meeste bedrijven aangegeven dat zij bereid blijven om een dakloze te helpen!

De uitzending is terug te kijken via onderstaande link

<https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/dakloze-oost-europeanen/>



### Veldwerk

Met een thermoskan, brood en koeken zijn we s 'morgens op pad gegaan om daklozen te bezoeken op hun slaapplekken. Onderweg zien we een vrouw op een bankje zitten met tassen en een slaapzak naast haar op de grond. Ze was alleen en sprak alleen Spaans. Omdat we haar niet konden verstaan hebben we een vriendin gebeld die vloeiend Spaans spreekt. Al gauw werd duidelijk dat mw. elders is het land werkzaam was als prostituee. Vanwege de coronacrisis had deze vrouw geen werk meer. We hebben haar een nacht ondergebracht zodat ze even tot rust kon komen. Helaas is ze daarna vertrokken en hebben we haar niet meer gezien...

We lopen verder en gaan naar iemand die graag wakker wordt voor een kopje koffie;) Daarna gaan we door naar het park waar we verschillende bekenden tegenkomen. We schenken koffie, geven eten, luisteren en maken een praatje.

Het is en blijft bijzonder om met deze kleine dingen van grote betekenis te mogen zijn.



Het cliëntenfonds helpt mensen een stap verder die anders niet geholpen zouden worden!

Vanuit dit fonds kunnen we o.a. tandartskosten, brillen en een pedicure bekostigen maar bijvoorbeeld ook beltegoed inkopen zodat daklozen hun zaken goed kunnen regelen. Paspoorten, ID's, inschrijvingen, zorgverzekeringen, reiskosten naar de ambassade of een treinticket voor een "verdwaalde" reiziger die terug wil keren naar zijn familie en/of het land van herkomst. Het kost allemaal geld.

Helpt u mee?

<https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=9985&mode=e>



Stichting de Herberg, Haagweg 3, 4814 GA Breda, T 0767857358, Website: [www.stichtingdeherberg.nl](http://www.stichtingdeherberg.nl), [info@stichtingdeherberg.nl](mailto:info@stichtingdeherberg.nl).  
**BANK.NL89INGB0009314007**

